

SCOUTSNIEUWS

Onze groep had een rijk scoutsleven. Helaas moet ik me beperken tot enkele hoofdlijnen.

1930

- Onze welpen brengen een bezoek aan de 16^{de} St. Laureysgroep te Antwerpen, want Akela Bareel is afkomstig van deze groep.
- De welpen brengen een bezoek aan de wereldtentoonstelling in Antwerpen.
- In dat jaar wordt ook aan de groep een vlag geschonken.

1932

Van 22 tot 29 december is er een “scoutsweek”.

Op donderdag 22 december wordt door radio Vlaams Brussel een gans uur gewijd aan scouting. Het programma werd samengesteld door enkele v.t.'s uit district Antwerpen.

Luchtbal is aanwezig in de Handelsbeurs om het districtskampvuur bij te wonen.

We bezoeken ook verscheidene scoutslokalen waaronder

- 2^{de} troep O.L.V. College
- 4^{de} troep St. Jan Berchmanscollege
- 8^{ste} troep St. Stanislascollege

De bedoeling van deze bezoeken was gedachten op te doen voor het inrichten van onze patrouillehoeken.

1935

Vanaf dit jaartal staan de scouts in voor de ordedienst bij de Plechtige Heilige Communie. Zij zorgen voor auto's, als het slecht weder is, om de communniekanten te vervoeren.

Als men weet dat er in die periode 2 auto's waren op Luchtbal.

De scouts hebben dit gedaan tot 1940.

1936

Er is kermis in de polder bij de scouts.

De mensen worden afgehaald aan de kerk met paard en kar om alzo vervoerd te worden naar ons lokaal in de polder.

1937

Zeven van onze verkenners gaan per fiets naar de wereldjamboree in Vogelenzang, Nederland.

1938

Op de koer van de jongensschool wordt een groot parochiefeest gehouden met alle verenigingen. De scouts pionieren voor deze feesten een toren van maar liefst 15m hoogte.

Dit kunstwerk hangen ze vol verlichting. Op deze manier kan men de toren opmerken van heinde en verre, want in die tijd waren er nog geen hoge gebouwen op Luchtbal.

1941

- Op 27 april zijn er St. Jorisfeesten te Brasschaat. De kraaienpatrouille behaalde een 5^{de} plaats.
- Op het groepskamp te Merksplas komt de 1^{ste} Akelatand in voege.
- In december start het 1^{ste} “Noordconvent” op Luchtbal. Dit is een jaarlijkse leidersbijeenkomst van het distrikt. Dit convent blijft in voege tot 1959.

1945

In het begin van juni komen alle welpen van het district bijeen op het kasteel Van Delft op het Laar. Ze zijn met 500 welpen op deze districtsdag.

1946

- Van 21 tot 28 juli was er de eerste fameuze Antwerpse Scoutsweek. Op 28 juli namen we ook deel in die Antwerpse Scoutsweek met een massale demonstratie in het Antwerp Stadion. Luchtbal doet mee aan de opbouw van pyramides. Meer dan 60 groepen zijn paraat, dat betekent 4000 à 5000 deelnemers.
- In augustus richt onze scoutsgroep een Vlaamse kermis in, in de lokalen aan de jongensschool, Cardiffstraat. Er zijn kramen, een trappistenkot, een bodega, een restaurant en 's avonds kon men er dansen want er is voor een orkest gezorgd. Zou dit de voorloper zijn van de Luchtbal volkskermis? Dit alles werkt ten voordele van het kampmateriaal.

1947

- In de lente hebben we een poort gesjort voor de kerk, en dit ter gelegenheid van de priesterwijding van Eugeen Van Horebeke.
- De wereldjamboree is in Moisson, Frankrijk. 4 van onze verkenners gaan met de fiets naar deze scoutsbijeenkomst waar 25.000 man aanwezig is.
- We beleven eveneens de 2^{de} Antwerpse Scoutsweek, die ditmaal in het Antwerps Sportpaleis plaats heeft.

1948

In september vertrekt de Rome-bedevaart van V.V.K.S. Vier v.t.'s van Luchtbal gaan mee en dat zijn Staf Michielsen, Mon Luyckx, Wim Van de Walle en Mathieu Schulpen.

De reis brengt hen naar Assisi, Catelcandolfo, waar ze de toenmalige Paus Pius XII hebben gezien. Verder ging de reis ook nog naar Ostia Antique en Firenze, langs het internationaal scoutsheem te Kandersteg in Oostenrijk.

1949

Op 1 mei gaat de distriktsbedevaart naar Scherpenheuvel van start.

1950

- Van 7 tot 16 april gaan 2 verkeners, o.a. Roger Van Acoleyen, mee met de treinbedevaart naar Rome van V.V.K.S.
- Met Pinksteren vieren we ons 20-jarig bestaan en dit op zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 mei.

1952

- Een zegejaar voor onze verkennertak. Zij behalen de 1^{ste} plaats in de eikenschild schiftings van het district Antwerpen-Noord, en worden alzo afgevaardigde op de Kluis te Sint-Joris-Weert om er te kampen tegen de beste troepen van het verbond.
- Inhuldiging jongensstad.
Jongensstad is het terrein waar het K.A.J. lokaal en scoutslokaal was. Daartussen lag een basketbalveld en er was ook nog een commandopiste over het scoutslokaal, door de scouts zelf gemaakt.
- De v.k.'s hebben een ingangspoort gesjort aan de kerk ter gelegenheid van 25 jaar Luchtbal.

1955

Jubelviering van V.V.K.S., alsook 25 jaar scouts op Luchtbal.

Alhoewel men bezig was met de voorbereiding van de viering, worden de feestelijkheden afgeschaft wegens de schoolstrijd.

1956

Op 30 september hebben we een poort gesjort aan de kerk ter gelegenheid van de eremis van de priesterwijding van E.H. Stoot.

1957-'58

Op het kamp van Villers-St.-Gertrude organiseerde de welpenhorde een "Ronde van Frankrijk". Dit zijn etappewedstrijden voor lopers.

1958-'59

Op 14 januari organiseren de v.k.'s een driekoningenfeest voor een familiaal tehuis voor verlaten jongens. Zij hadden ook etenswaren ingezameld. Dit feest ging door te Merelhof in de Beukendreef 9 te Kapellen, bij nonkel Remi en tante Louisa.

1959-'60

- Zondag 13 september hadden we de jubelviering van onze scoutsgroep en Master Paul Bareel. Onze groep bestond immers 30 jaar en onze groepsleider leidt meer dan 25 jaar onze groep, en is tevens 40 jaar bij de scouts. Men heeft ook een mooie brochure uitgegeven ter gelegenheid van deze viering.
- Het scoutsjaar stond bij de v.k.'s in het teken van een stijlkactie nl. het commando van "rijf en bezem":
 - 1^{ste} punt verzorgd uniform
 - 2^{de} punt houding in de kerk

3^{de} punt barbaarsheid

4^{de} punt draag uw burgerkenteken en groet met de scoutsgroet.

- Op 12 maart is er “Regenboogactie” van het distrikt Antwerpen-Noord. Dit is een omhaling van etenswaren en papier. Onze groep heeft het meeste rondgehaald van heel het distrikt. Onze lieve chiromeisjes hebben ook meegeholpen.



Onze groep ter gelegenheid van de viering van het 30-jarig bestaan.

1960-‘61

- De vriendenkring schrijft 2 prijzen uit :
 - 1) De prijs “Master Paul Bareel”

Het is een herinnering aan de man die onze groep meer dan 25 jaar leidde, en het is de bedoeling om het technisch peil van onze patrouilles op te voeren, zowel bij de j.v.k.’s als bij de v.k.’s
 - 2) De prijs “Akela Louis Bareel”

Ter nagedachtenis van de stichter van onze groep en met dezelfde bedoeling als voor de prijs “Master Paul Bareel”, wordt er ook een prijskamp tussen de beide welpenhorden ingericht.
- Op 28 december is er “Eindoperatie 1960”. Dit is een papierslag. De scouts gaan rond om oud papier, ijzer en vodden op te halen. Voor dat ophalen gebruiken we die “beruchte” camionnette van de parochie. Er gingen 2 trommelaars vooraf die de mensen onze komst aankondigden. We hadden zoveel werk dat we de dag daarna nog rond moesten gaan.

Den “Door” deelde mee dat er het volgende was rondgehaald :

 - ✓ 120 kg ijzer
 - ✓ 340 kg vodden
 - ✓ 2640 kg papier

- Op 15 juli vertrekken de v.k.'s en 4 leiders vanuit Antwerpen met de trein naar Keulen en Koblenz, vanwaar ze dan verder gaan op trektocht langs de Rijn.
- Het moederkennisprogramma van de volkskermis werd verzorgd door verschillende jeugdbewegingen. De scouts kwamen in dit programma op met een shownummer. Negen gebakkebaarde mannen met bolhoed, strik en enorme zwarte manchetknopen, gehandschoende handen en paraplu zongen enkele liedjes.

1961-'62

- Onze v.k.'s houden een begrafenisplechtigheid op 14 oktober. Zij herdenken de Heer de Vijgh de Blaescaeck.
- Op 20 mei hebben we S..... Boum. Dit is een groots opgezet feest te Antwerpen ter gelegenheid van 50 jaar katholieke scouting in Vlaanderen, met massale demonstraties in het Antwerpstadion.
- Onze welpen nemen op dit kamp jongens mee uit "Jeugd zonder land".

1963-'64

- Op 29 februari is er een distriktsavond in het St.-Eduarduscollege te Merksem. Onze v.k.'s traden op met 2 nummers van het afgelopen groepsfeest en dat was het kozakkenkoor "Rubushka" en daarna met "Les frères Paul".
- Op 7 mei is er "Lokdag". Dit is een opendeurdag van onze lokalen in heel het verbond.

1965-'66

- Op 16 april is er in de stadsfeestzaal te Antwerpen een tentoonstelling van alle scoutsgroepen van de gouw.
- In juni is er de priesterwijding van Stan Lambaerts.

1968-'69

In de week van 27 april tot 4 mei is er "extra job" (papierslag).

1969-'70

Op 6 en 7 september is er het 40-jarig bestaan van onze scoutsgroep.

1970-'71

Op 9 mei is er "AGORA".

Met 2400 man zijn al de j.v.k.'s van de gouw bijeen.

1971-'72

- Bij de j.v.k.'s is de jaarwerking "TRIPTIEK"
 - 1) Toptroep : periode september-december.
Aandacht voor onze nieuwelingen.
 - 2) Knalpatrouille : van januari tot Pasen.
Wij zijn met 3 knalpatrouilles en geen afzonderlijke lolbroeken.
 - 3) Tip top troep : periode Pasen – Groot Kamp.

Iedereen zet zijn beste beentje voor.

- Op 11 juni gaan we met heel de groep naar de “Efteling”, Nederland.

1973-‘74

- “KIJAVA” is het jaarspel bij de j.v.k.’s van het verbond. (Konstruktieve Inzet van Jongverkennerpatrouille en Aandacht Voor Anderen)
- De v.k.’s hebben actie “PRIKKER”
De bedoeling is onze jongeren in contact te brengen met fysisch of mentaal gehandicapten.
- Op 10 maart nemen onze j.v.k.’s deel aan de internationale veldloop voor jeugdbewegingen te Brasschaat.
- Scouts helpen mede aan de “Polderbeker” van K.A.T. Luchtbal op 12 mei.
- Op 22 en 23 juni is er bij de j.v.k.’s “operatie Brabo”. Wij helpen mee bij de alarmoefening van de veiligheidsdiensten van de 2^{de} Mobiele Brigade van het Belgische Rode Kruis.

1974-‘75

- Het jaarspel bij alle j.v.k.’s van het verbond heet VLENTO (Vlammende ENTOUsiasme).
- Op 31 oktober is er een distriktssportdag, en werd gewonnen door onze welpen. In de spurt waren ze werkelijk verbluffend.
- Van 30 oktober tot 3 november is er te Westmalle een weekend in oude stijl voor leiding. Gelegenheidshopman is Frans Lambaerts.
- Op 16 maart helpen de scouts mee aan de parochiale ontmoetingsdag in Heibrandt Westmalle.
- Op 20 april is er de actie “open stad”. Dit is een open-deur-dag bij alle scoutsgroepen van het verbond. De opening gebeurt door Graaf Daniel le Grelle.

1977-‘78

Op 15 april is een grootse optocht ten voordele van de Antwerpse dierentuin. Onze welpen helpen daaraan mee, en lopen verkleed in “muppets”.

1979-‘80

Dit scoutsjaar staat in het teken van het 50-jarig bestaan van onze scoutsgroep. Hieronder volgt de inhoud van ons rijkge vulde programma.

- Zaterdag 22 september 1979 : Ontvangst op het Stadhuis.
- Zondag 23 september 1979 : H. Mis opgedragen door oud-aalmoezeniers.

Receptie en spreekbeurt

Demokratisch eetmaal

- Zaterdag 13 oktober 1979 : Jubileumbal met het orkest “CUPIDO”
- Zondag 4 november 1979 : Hulde aan het graf van de gebroeders Bareel.
- Zaterdag 17 november 1979 : Feest voor oud-leiding
- Vrijdag 23 november 1979 : Kleinkunstavond met Ed Kooyman en Dulle Griet.

- Zondag 17 februari 1980 : Groepsfeest met nummers uit de oude doos.
- Zaterdag 26 en zondag 27 april 1980 : Groot modelkamp.

Tentoonstelling "50 jaar scouting op Luchtbal".

H. Mis

Eetmaal.

- Begin juli 1980 : Sluiting op kampplaats.



Onze scoutsgroep in 1979.

1989-'90

Dit scoutsjaar staat in het teken van het 60-jarig bestaan van de groep. Een gebeuren waarvan wij dachten dat dit niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. De viering zelf had plaats op 22 april 1990. Na de eucharistieviering kon men in de lokalen onder de kerk deelnemen aan een feestmaal (gerookte forel, Aspergeroomsoep, Cordon Blue, en coupe 35). Er waren 78 ouders en sympathisanten ingeschreven. Na dit heerlijk maal was er voor alle kinderen de mogelijkheid deel te nemen aan de grote spelnamiddag. Het toen gespeelde spel bestond uit een reis door de 60-jarige geschiedenis van onze groep met een stopplaats elke 10 jaar.

1999-2000

Dit scoutsjaar stond volledig in het teken van 70-jarig bestaan van de groep. Een jaar waarin tal van activiteiten plaats hadden.

Een eerste had plaats op 3 december 1999. We organiseerden toen een avondwandeling in de oude landen, met aansluitend een glühwein- en jeneveravond in de lokalen op de Argentinieëlaan.

Ondanks het slechte weer mochten we toch veel ouders en sympathisanten verwelkomen.

Zondag 27 februari 2000 had de traditionele verbruiksmiddag plaats. Deze werd voorafgegaan door een groepsmis, die in het teken stond van het zeventig jarig bestaan van de groep.

Zondag 26 maart 2000 stond er een tocht dag, fort van Merksem, met de ouders en sympathisanten op het programma.

Op vrijdag 21 april 2000 had onze BBQ met fancy fair plaats. Dank zij het geweldige weer en de nodige spelattributen was dit een enorm succes. Dit hele gebeuren had plaats op de speelkoer van de school (Cardiffstraat – stamlokaal). Ter gelegenheid van dit jubeljaar werden er op de BBQ, aan leden en leiding, T-shirts uitgedeeld met volgende tekening op de rugzijde.



We zijn met 4 takken en dat zijn :

- Kapoenen, van 6 tot 8-jarigen
- Welpen/Kabouters, van 8 tot 11 jaar
- Jong-givers, van 11 tot 14 jaar
- Givers, van 14 tot 17 jaar

De groepsleider was in dit jaar Peter Gijsen.